

# SOMMARHUNDAR

Av Marie Hansson

Alla älskar inte hundar, precis som inte alla älskar sol eller strand och bad. Olika människor upplever olika saker som nöje. Det är förstås något självklart. Men vi måste komma på sätt att kompromissa och genom empati till varandra göra tillvaron så bekväm som möjligt för de flesta.

## **Alla är olika**

Hundar fungerar likadant som människor. De tycker inte heller lika om saker och ting. Vissa gillar inte sol, andra älskar det. Många hundar vill absolut inte simma. De raser som kommer från Australien har i sina gener ett starkt motstånd mot att kliva ner i vatten, för i deras ursprung kunde man bli uppäten av en krokodil om man gjorde det! De som inte badade överlevde och på det sättet levde egenskapen "ovilja att bada" vidare hos just de australiensiska hundraserna. Andra raser är kanske avlade till motsatsen, spaniel- och retrieverraserna är t ex avlade för vattenapportering. Att hämta jägarens skjutna and som flöt på vattenytan var deras arbetssyssla. Därför älskar de flesta sådana hundar att simma!

## **Hundar behöver svalkas**

När solen skiner starkt på himlen är många hundar med sin päls mer drabbade av värmen än vi människor. Att svalka sig genom bad är något som kyler ner dem effektivt och ger ett välbefinnande som kan räcka länge. Det är väl självklart att för de hundar som VILL bada och för de hundägare som har möjlighet att ge sin hund en simtur, att man ska ha en plats att göra det på.

## **Alternativ hund eller hundfritt**

De iordninggjorda badstränderna vid havet och sjön drar människor till sig. På de flesta ställen står skyltar med hundförbud. Jag som hundägare och hundpsykolog kan tycka att det är helt OK att vissa platser ska vara hundfria, för dem som verkligen behöver den trygghetskänslan. Precis som jag lätt accepterar att det ska finnas hundfria vagnar på tåg och hundfria rum på hotell. Men jag tycker man ska visa empati med hundarna och hundägarna och samtidigt ge dem platser där hundarna accepteras. Ju mer lättillgänglig en tillåten strand är och ju fler platser som ges tillgång till – desto större chans är det att hundägarna håller sig till reglerna och faktiskt håller sig på "rätt strand".

## **Måste lämnas**

Om familjen ska till stranden och inte får ta hunden med kan det bli problem. Kan man lämna hunden hemma? Att lämna den i bilen en solig dag är i princip samma sak som att låta den dö. Bilen blir snart bastuvarm och ingen kan överleva en längre stund i den hettan. Måste någon stanna hemma med hunden eller måste man hitta hundvakt som kan passa den?

## Är hundar farliga?

En insändare skrev om hur otrevligt hon tyckte det var med hundar på stranden, hon menade att alla hundar är opålitliga.

En sådan stark åsikt kommer sig antagligen av starka känslor. Inte av förnuft och sakliga skäl. De flesta hundar är snälla! En del är kanske lite väl ivriga och klumpiga – både andra hundar och en del människor kanske misstyper när de kastar sig fram och hälsar oinbjudna, kanske krockar, kanske knuffar och buffar, kanske piskar med svansen... Men de menar inget ont. I undantagsfall är hunden kanske inte helt snäll, men då brukar hundägaren var väl medveten om det och hålla hunden kopplad!

Hundar är födda med bithämningar, de undviker till varje pris att skada någon annan! De har många aggressionshämmande signaler (de kan vända bort huvudet, gäspa, sätta sig för att klia sig och liknande kroppsspråk) för att visa att de har fredliga avsikter och inte alls vill något illa. Om hunden trots allt känner behov av att öka avståndet till den individ den har framför sig, men den sitter kanske fast i koppel så att den inte kan fly, så kanske den morrar för att visa att den inte vill ha kontakt. Om den provoceras och verkligen inte kan se någon annan utväg än att skrämma bort den obehagliga individen framför sig, kommer den att hoppa fram och snappa till i luften, göra en markering som låter mycket värre än vad den är. Det är meningen att motparten ska bli skrämmd och backa undan, så att hunden slipper kontakt. Just det händer nästan alltid i det läget, motparten (antingen två- eller fyrbent) blir förskräckt och studsar bakåt, så hundens trick brukar fungera. Men den BITER INTE. Givetvis finns det undantag, men de hundarna är oftast sjuka och eftersom de är så få är risken minimal att man möter en sådan. Och hundägarna brukar som sagt nästan alltid vara medvetna om vilka hundar de har och vill inte ta några risker.

## HUNDARNAS NACKDELAR PÅ STRANDEN

Jag kan förstå om icke hundägare inte vill dela strand med hundar för att:

- De skäller ibland när de blir upphetsade och precis som med barn som skriker på väg ner i vattnet låter en del hundar av upphetsning och glädje.
- Människan kanske känner sig störd av ofrivilligt kontakttagande. Man kanske vill vara ifred och inte behöva hälsa på andra.
- Bävan för kiss och bajs på stranden.
- Smuts/hundpäls i vattnet.

Men man behöver absolut inte ha som skäl att:

- Hundar är farliga

De första fyra argumenten skulle kunna vara rimliga, men att hundar generellt är farliga stämmer helt enkelt inte.

## HUNDÄGARENS UPPGIFT PÅ STRANDEN

Precis som vi hundägare gärna vill bli visade empati, måste vi visa empati tillbaka. Inte bara empati mot hunden, genom att ta den till stranden och ge den möjligheten till ett dopp. Utan empati mot icke hundägare, förståelse för att de ibland inte har kunskap om hur hundar fungerar eller faktiskt inte lust att umgås med våra fyrbenta vänner.

- Om vi försöker tysta de skällande hundarna, kanske det gör en viss skillnad på ljudvolymen. Och även andra hundägare och rädda hundar kan bli tacksamma på köpet.
- Genom att träna på att ha kontakt med hunden, lära den att lyda, så att man kan bromsa och kalla tillbaka den när den är på väg mot en annan hund eller människa för att hälsa, så vinner man mycket. Innan man tränat färdigt har man helt enkelt hunden i kort koppel för att kunna kontrollera den.
- Ha leksak och godbitar med sig för att både på land och i vatten ha något att belöna med. Om hunden är svår att kontrollera även i koppel kan det vara ett extra knep för att behålla kontakten när man ska passera andra på stranden.
- Självklart rasta hunden med en ordentlig promenad INNAN den kommer ner på stranden så att den inte behöver göra ifrån sig där. Om det ändå sker en olycka, täcker man över en kissfläck med sand och plockar upp bajs med en påse. Det är väl sunt förnuft!
- Komma ihåg att alla inte älskar min hund – som jag gör. Visa respekt, låt inte hunden komma för nära andra. Tänk på i vilken riktning du kastar en leksak åt hunden, om hunden kommer i hög fart i riktning mot fel person kan det upplevas hotfullt för den människan.

#### KOMMUNENS UPPGIFT

Det finns flera saker som samhället, eller kanske man ska säga kommunen, kan göra för att underlätta för konfliktfri tillvaro mellan hundägare och icke hundägare.

- Erbjud fler hundstränder! Finns det lättare tillgång till en hundstrand ökar sannolikheten betydligt för att hundägaren inte fuskar. Det är precis som med papperskorgar, finns det en i närheten slänger man givetvis skräpet där, då är det lätt att vara lydig! Alla har inte tillgång till bil (eller vill kanske inte utnyttja den) för att åka långa sträckor till kommunens enda hundbad.
- Uppmana hundägare att gå kurs och träna sina hundar. Ju mer utbildad hund och hundägare, desto trevligare bekantskap för omgivningen.
- Om man har hundfobi, finns det hjälp att få. Information om var man vänder sig är första steget.

#### **Aktivering**

En mentalt stimulerad hund är en trevlig och sansad hund. Passa på när du är ledig att aktivera hunden med något som gör den trött och nöjd. Fysisk träning som en springtur eller att jaga efter leksaker gör inte hunden trött! Den återhämtar sig snabbt, för träning där hunden mest anstränger musklerna bygger bara upp konditionen och gör hunden vildare! Det som

gör hunden trött och lugn är när den får mental stimulans. Att den får använda hjärnkontoret. T ex att den utnyttjar sitt fantastiska luktsinne för att leta efter sin älsklingsleksak. Eller att den får lära sig ett nytt trick!

En av mina hundar håller just nu på att lära sig att på orden ”Visa hur du njuter!”. Det ska innebära att slänga sig ner på rygg och gnida sig fram och tillbaka. Hon gör det spontant när hon har simmat, så jag har massor med tillfällen att belöna det efter varje bad. Jag försöker hinna säga ordet precis när jag ser att hon är på väg att slänga sig ner på marken, annars säger jag det samtidigt som hon gnuggar ryggen njutningsfullt. Och så ger jag en godbit så fort som möjligt, helst när hon fortfarande ligger på rygg på marken. Hundar älskar att lära sig nya saker, och att få visa upp ett nytt trick för imponerade vänner gillar både hund och hundägare. VAD man vill lära hunden är förstås upp till var och en och sin egen humor.

Något som ligger i tiden just nu är kantarellsök. Jag såg de första kantarellerna i min skog i förra veckan. Kantarellsök med hund är en utmärkt kombination av att förena nytta med nöje. Hunden får nyttig stimulans och du får kantarellerna! Läs boken ”Kantarellsök med hund” skriven av Anders Hallgren och mig (Jycke-Tryck AB) så får du veta precis vad du ska göra och inte göra.

### **Samarbetsvillig**

En hund som blivit lärd hur kul det är att samarbeta i träning blir en harmonisk och trevlig hund som det är lätt att styra. Träningen och övningarna kan vara i svampskogen, på agilitybanan, på promenaden med t ex uppgift att kliva av gångvägen och sätta sig när man får möte. Det är just en harmonisk och samarbetsvillig hund vi vill att de som inte är hundägare ska få möta på promenad och på stranden.

Trevlig sommar till alla!